

Julmarknad i Breven 10 december



Traditionsenligt säljer vi varm korv, glögg och julgranar vid rostugnen. Brasan tänds kl 10.00 och du är välkommen in att värma dig när du vill under dagen. Bildspel om livet på det gamla järnbruket och visning av rostugnen mm. Vi hoppas på lite snö och mycket julstämning!

Julmarknaden i Breven omfattar bl a knallar och försäljning från 10.00 - 16.00, öppet i kyrkan med smålucior och musikoaré (kör + brass) kl 13.00, kaffe i hembygdsgården hela dagen, julallsång med spontanorkestern i Brokyrkan 16.15.

Renoveringen fortsätter



Rostugnen genomgår nu fas II av renoveringen. I den gamla smedjan på Beckholmen i Stockholm smider Thomas Cederroth nya spännband till ugnen. Monteringen tror han kan börja redan före jul. Det är ett grovt smide som kräver rejäla tag och specialjiggar med mera för passningens skull. Sammanlagt tillverkar Thomas tre spännband och nödvändiga passningar till ingången.

Taket till rostugnen har läckt ganska länge och en takläggare har fått i uppdrag att göra nödvändiga tätningar. Det är planerat att ske före jul.

Sextettfestivalen lockade många



Sextettfestivalen i september, som RV arrangerade för andra året, samlade fem orkestrar. Nytt för i år var ett Allspel med samtliga musiker och möjlighet för nya entusiaster att pröva på blåsarlivet. Det blev små konserter omväxlande i rostugnen och hembygdsgården. Inledningen med Rostugnsfanfaren och marschen Calle Meck kunde famföras utomhus i strålande sol. Medverkande var BrevvenSextetten, Nerikes Messingssextett, Lindeblecket, Högsjö Brukssextett och Askers Brass (nya för i år). Fortsättning följer i september 2012!

forts

Utöalm till rostugnen



I linje med RVs ambition att dokumentera och beskriva järnhanteringen vid Brevens bruk genomförde delar av styrelsen "Expedition Utö" i slutet av augusti. Föreningen sökte och fick tillstånd av länsstyrelsen i Stockholm att hämta prover på malm från Utö gamla gruva. Denna malm användes under lång tid till järnberedningen i Breven så det var av rent historiska skäl vi kände att det saknades något i rostugnen. Under stora strapatser korsade vi Mysingen, angjorde Utö hamn och fann med lokalbefolkningens goda stöd snart lämpliga malmstycken att frakta hem. Resultatet kan nu beskådas i rostugnen i form av början till en utställning.

Med vänliga hälsningar från styrelsen
genom//C

Du får det här nyhetsbrevet som medlem i Rostugnens Vänner. Vill du inte ha det längre så skriv en rad till avsändaren. Känner du fler som kan vara intresserade så skicka det gärna vidare!